

SPORT-  
VERENIGING  
KNUUDE

HANS, SNEL, UTOPIA BEGINT!

O JEE, DAT IS VAN ACHTEREN, DIRECT ROOD

Door Toon

Klippus stopt,  
cricketbond  
stopt ook

**NIEUWEGEIN** De Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB) is all-out en kapt ermee. Volgens bondsvoorzitter jonkheer baron van Tuyll Tot Serooskerke Vice Versa betekent het vertrek van Hans Klippus uit de sportjournalistiek dat de laatste verslaggever die de spelregels van de onnavolgbare sport begrijpt iets anders gaat doen in de media. „Tien jaar geleden hadden we er met de heren Klippus, Hoogstad en Van den Bosch nog drie, nu is dat reservoir geheel opgedroogd. Net als de sherry in mijn glas, dus als u mij wilt excuseren.”

De Nederlandse cricketsport gaat verder onder de vlag van het GVS DNS NIBDBEHTG: het Genootschap Van Sporten Die Niemand Snapt Noch Interesseert Behalve De Boefenaars En Hun Trotse Grootouders.

## In de war...

(van onze politiever slaggever)

**ROTTERDAM** Aan het Delftseplein in Rotterdam is gisteravond een verwarde 59-jarige man uit Zoetermeer door de politie aangehouden. De man had eerst met zijn auto een wielrenner geschept bij het verlaten van het parkeerterrein van het AD. Daarna had hij luid claxonnerend vanuit zijn autoraam naar een passerende politiewagen geroepen: „Voorwaarts Utile Dulci Combinatie... VUC VUC VUC!”. Dat laatste was er te veel aan voor de politie, hij werd geboeid afgevoerd.

## TOP 5

Wat zal Hans het meest missen na al die jaren AD Sport:

- 1 Mark Roos** en zijn piekhaar op het voorhoofd
- 2 De vergaderingen met Thijs de Zonnekoning** in wieleroefuitfit
- 3 Angelique van de balie** „Haha, een club die FUCK heet?!”
- 4 Spaghetti Arabiata** „Ga jij bestellen Teejay?”
- 5 Yvonne van productie...** „Vroegah, toen die nog lekker was...”

## Z.K.L. Hans Klippus



FOTO JOOST HOVING

## Wie?

Zijne Koninklijke Luiheid Hans Klippus. Hoezo altijd haastig en neurotisch?

## Wat?

Opeens wist-ie het: ik word *couch potatoe!* Zappen, zuipen en daarover een klein stukkie tikken voor de krant. Makkelijker konden ze het niet maken.

## Waar?

Tuis natuurlijk. Klip: „Ik ben geen man voor aan het bureau.” Nee, maar dit is het andere uiterste... (Zie 'm verveeld liggen in die baarhouding. Nog geen ontsluiting zeker Hans?)

## Het resultaat?

Een mooie repo in AD Sportwereld over een weekend lang sport kijken en weinig slapen.

## En toen...?

Daarna ging-ie natuurlijk drie dagen compenseren. Helemaal op was-ie.

## QUOTES

„Nu ik er niet meer ben, kan er maar één The Greatest zijn: Hans Klippus.”

–De dit jaar overleden sporticoon Mohammed Ali, in een exclusieve reactie op de overstap van Hans Klippus

„Wilde ik een opmerking over de backs van Feyenoord, of de aanval van PSV maken, begon die Klippert weer over dat



**klote-VUC. Wat interesseert mij dat nou?**

–AD-columnist en oud-international Willem van Hanegem is de afgelopen jaren 478201 keer gebeld door zijn ghostwriter Hans Klippus

„Maar hij nam wel altijd lekkere gebakkies mee, die gozert.”

–Nogmaals Van Hanegem

„Nu Klippus weg is van sport durf ik weer aan te schuiven bij de voetbalverga-



**dering. Nu hoef ik niet meer bang te zijn voor onmogelijke quizvragen als de naam van de moeder van de derde doelman van het Noord-Koreaanse elftal op het WK voetbal in 1966.”**

–Een voetbalverslaggever van AD Sportwereld die anoniem wil blijven

„De band van de uitzending van Lotto Weekend Miljonairs met Hans Klippus is niet meer te vinden in ons archief. Die is vlak na de uitzending weggenomen door een wat kalende man met een plaksnor en een oer-Haagse tongval.”

–Eric Dekker, woordvoerder van SBS6

„Je auto in de hens laten vliegen? Hahahaha, dat kan alleen gemankeerde sportjournalistjes overkomen. Ik rij liever weg uit de pits terwijl de benzineslang nog aan mijn wagen hangt.”

–Voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers



„We hopen wel dat de heer Klippus in het vervolg zijn taal kan kuisen en minder vaak fuck zegt.”

–Klaartje Nooitdroog, van de Bond tegen het Vloeken